



Hannäs Hembygdsförening

Torpskyltar på Hägerstad

Bäckfall	N58°08,068'	E16°18,202'	2218
Torpgrund	GPS-koordinater		Torp-nr



Husgrund med spisröse. GE 2015.



Laga skifte 1864.

När Bäckfall tillkom är okänt. Torpet finns i handlingarna i samband med Storskiftet 1795. Bäckfall tillhörde Skattegården, men marken, åbyggnaderna och gårdesgårdarna tillföll Fräsegården vid Laga skifte 1867:

"..., varemot Herr Beyer lämnar utan ersättning äganderätten till alla åbyggnader vid torpen Tristad, Bäckfall och Brånstad; ..."

I HFL 1814 är Petter Jonsson, född 1780 i Hannäs, och Maja Persdotter, född 1773 i Hannäs, torpare i Bäckfall. 1829 är de strukna i HFL.

Jaen Peter Botvidsson, född 1800 i Ukna, och Maja Cajsa Olofsdotter, född 1802 i Ukna, kom från Ukna 1835 för att bli torpare i Bäckfall. Boningshuset brann 1850 och torparparet Jaen och Maja Cajsa förlorade sina små tillgångar. En insamling gjordes av byordningsmännen för att mildra deras belägenhet. Ur protokoll 23 april 1850:

"För att mildra torp. Jaens i Bäckfall belägenhet, som genom eldsvåda förlorat sina små tillgångar, beslöt förs. att hvarje Byordningsman uppbär frivilliga gåfvor af Byen och Torpen derunder, heldst i penningar, hvilka sedermera överlämnas till Herr Pastor Öberg, som sedemera tillställer desamma den brandskadade ---"

Boningshuset byggdes upp på nytt. Sonen Carl Johan Jaensson, född 1829 i Ukna, stod för torpet, och föräldrarna bodde kvar. I HFL 1857-61 står att både Carl Johan och Jaen var sjukliga, och att Maja Cajsa var ofärdig. I HFL 1863 finns ingen i familjen kvar.

Även Brånstad brukades Bäckfall under åren 1908 till 1915, först av Karl August Julius Andersson till 1912, och sedan av Anders Peter Dahlgvist till 1915.

Anders Peter Dahlgvist, född 1856 i Frödinge, och Kristina Josefina Karlsdotter, född 1856 i Frödinge kom från Gärdserum 1912 och flyttade tillbaka till Gärdserum 1915. De var de sista torparna och även de sista boende i Bäckfall.

Därefter brukades jorden under gården och torpet var obebott.



Hannäs Hembygdsförening

Torpskyltar på Hägerstad

Arealen uppgick till 5 tunnland och höll 2-3 kor. När det brukades gemensamt med Brånstad uppgick arealen till cirka 9 tunnland.

Ladugården revs i början av 1920 talet. Boningshuset revs i augusti 1942. Kyrkvärden Gustav Karlsson köpte huset för 100 kr till att användas som bränsle i bastun under vintern.

Husgrunden är 9,80 x 6,70 meter.

Ladugårdsgrund ena är 9,60 x 8,00 meter.

Ladugårdsgrund andra är 9,00 x 5,50 meter.

Källargrop finns.



Hannäs Hembygdsförening

Torpskyltar på Hägerstad

Brunstad - Brånstad	N58°08064'	E16°17,573'	2219
Torpgrund	GPS-koordinater		Torp-nr



Spisorset på husgrunden. SP 2017.



Laga skifte 1864.

När Brunstad tillkom är okänt. Torpet finns inte nämnt i handlingarna i samband med Storskiftet 1775-95. Brunstad tillhörde Skattegården, men marken, åbyggnaderna och gärdesgårdarna tillföll Frälsegården vid Laga skifte 1867:

"..., varemot Herr Beyer lämnar utan ersättning äganderätten till alla åbyggnader vid torpen Tristad, Bäckfall och Brånstad; ..."

I HFL 1814 hette torpet Brunstad och bytte namn till Brånstad 1895, men redan i Laga skifte 1867 hette det Brånstad.

I HFL 1814 är Anders Nilsson, född 1769 i Ukna, och Cajsa Jönsdotter, född 1770 i Hannäs, torpare i Brunstad, men de flyttade redan 1816. Samma år efterträddes de av torparna Carl Hansson, född 1764 i Eds kapell och Sara Jönsdotter, född 1770 i Tryserum, som var torpare i Brunstad ända tills Carl dog 1839. Änkan Sara bodde kvar tills hon flyttade till Tryserum 1845.

De sista torparna i Brånstad var Anders Johan Andersson, född 1860 i Gärdserum, och Klara Josefina Johansson, född 1862 i Gärdserum. De kom från Gärdserum 1902 och sex år senare flyttade de till Larssveden i april 1908. Anders Johan och Klara Josefina hade tio barn. Två av barnen hade tidigare flyttat hemifrån, ett flyttade till Norra Amerika 1909, och resterande sju barn flyttade till föräldrarna i Larssveden i nov 1909. Varför barnen bodde kvar i Brånstad i ett och ett halvt år framgår inte, men de sju barnen blev de sista boende i Brånstad.

Brånstad brukades gemensamt med Bäckfall under åren 1908 till 1915, först av Karl August Julius Andersson till 1912, och sedan av Anders Peter Dahlqvist åren till 1915. Båda brukarna bodde i Bäckfall. Från 1915 brukades Brånstad av Johan August Svahn i Neustad tills han flyttade till Näset 1918.

Arealen uppgick till cirka 4 tunnland.

Boningshuset revs sommaren 1940, och timret kördes bort påföljande vinter. Ladugården revs senare.

Husgrunden med spisoröse är 7,60 x 4,80 meter.

Ladugårdsgrunden ligger ca 100 meter norr om husgrunden.

Källargrop finns och en trolig **varggrop**.



Hannäs Hembygdsförening

Torpskyltar på Hägerstad

Tristad	N58°07,875'	E16°18,183'	2220
Torpgrund	GPS-koordinater		Torp-nr



Husgrunden med spisröse. SP 2017.



Laga skifte 1864.

När Tristad tillkom är okänt. Tristad finns i handlingarna till Storskiftet och är även inritat på storskifteskartan 1795. Tristad tillhörde Skattegården, men marken, åbyggnaderna och gårdesgårdarna tillföll Frälsegården vid Laga skifte 1867:

"..., varemot Herr Beyer lämnar utan ersättning äganderätten till alla åbyggnader vid torpen Tristad, Bäckfall och Brånstad; ..."

Enligt födelseboken föddes en flicka den 30 september 1783 i Trista som döptes till Lena. Föräldrar var Jonas Persson och Cajsa Persdotter. Faddrar var Nils Grills, Flora Lind och fru Cathrina Lind, alla i Hägersta, samt pigan Annitha Månsdotter i Grävsätter Björka.

Tristatorp finns i HFL 1814, men 1835 är namnet ändrat till Tristad. Torpare 1814 var Anders Jonsson, född 1779 i Hannäs, och Greta Persdotter, född 1780 i Hannäs. 1829 var de strukna i HFL.

Torparen Nils Olsson skrev arrendekontrakt för torpet 1860. Det innebar två mansdagsverken och två hjälpdagsverken i veckan året om, samt fyra dagkörningar per år. Arbetstiden vid herrgården var från kl. 5 på morgonen till 8 på kvällen mellan 1:a april och 1:a oktober, och från dagerns början till dess slut under vinterhalvåret.

De sista torparna och sista boende i Tristad var Oskar Jeremias Jonsson, född 1879 i Ukna, och Hulda Martina Johansson, född 1879 i Gärdserum. De kom från Ukna i april 1909, och i samband med flytten föddes Herbert Alvar. Herman Lennart föddes 1911 och Seth Harald Daniel 1916. Oskar och Hulda med sönerna Herbert, Herman och Harald flyttade tillbaka till Ukna 1917.

Husgrunden är 9,20 x 5,70 meter.
Trolig **källargrop** finns.



Hannäs Hembygdsförening

Torpskyltar på Hägerstad

Lilla Nystad	N58°12,204'	E16°25,271'	2222
Torpgrund	GPS-koordinater		Torp-nr



Lilla Nystad. GE 2015.

När Lilla Nystad tillkom är okänt. Lilla Nystad finns inte nämnt i handlingarna i samband med Storskiftet 1775-95.

I HFL 1814-18 bor änkan Karin Andersdotter, född 1743, i Lilla Nystad, men är struken 1818. Under åren 1818-34 finns endast Nystad i HFL, Lilla och Stora anges inte.

Sven Andersson, född 1773 i Tryserum, var torpare i Stora Nystad. När han blev änking för andra gången gifte han sig med änkan Anna Persdotter, född 1803 i Vesterum, och de fick dottern Inga Lena, född 1834. Året efter, 1835, flyttade familjen till Lilla Nystad. Sven dog 1850 och änkan Anna var fattig och vårdade fattighjonet Maria Elisabet Hagberg som var fallandesjuk [*epilepsi*]. I februari 1852 fick Anna besök av en havande ung kvinna, som födde sitt barn. Gossen döptes till August, änkan blev hans fostermor, och backstugan blev hans hem för livet. Gossen dog två år senare i januari 1854.

Dottern Inga Lena gifte sig 1857 med arbetaren Anders Peter Nilsson, född 1829 i Ukna, som flyttade till Lilla Nystad från Fuld 1858. Inga Lena och Anders fick tre barn, Carolina Amanda född 1858, Alma Helena född 1860, och Peter August född 1863.

Den 12 maj, torsdagskvällen före pingst 1864 brann huset ner. Änkan Anna med dottern Inga Lena och mågen Anders Peter Nilsson, samt deras tre små barn, blev därmed de sista boende i Lilla Nystad. Församlingen betygade sitt deltagande genom en insamling av frivilliga gåvor för de hemlösa. Familjen flyttade efter branden till gården. Året efter flyttade de till Bäckfall och Anders Petter blev då torpare. Familjen utökades där med ytterligare två barn.

Lilla Nystad ströks i HFL 1864. Enligt traditionen nyttjades det som var användbart efter branden vid bygget av ett boningshus i Johanneslund på Skattegården.

Husgrunden är 5,30 x 3,00 meter.



Hannäs Hembygdsförening

Torpskyltar på Hägerstad

Abrahamsdal	N58°08,097'	E16°18,872'	2223
Torpgrund	GPS-koordinater		Torp-nr



Abrahamsdal 1940-tal. HBF nr 890.



Laga skifte 1864.

Abrahamsdal tillkom i HFL 1821. Huset var i två våningar med två lägenheter.

Den förste torparen var Magnus Abrahamsson, född 1772 i Gärdserum, som bodde här under två år. Efter honom kom torparen Abraham Abrahamsson, född 1800 i Hannäs. och Stina Andersdotter, född 1797 i Ukna. De flyttade till Ukna 1840. I den andra lägenheten bodde fattighjonet Abraham Hansson, född 1764 i Gärdserum, och Lisa Månsdotter, född 1766 i Ukna.

Pigan Carolina Nilsson, född 1824 i Gryt, kom från Ukna till Näset 1842. I Näset födde hon en "oäkta" son 1845, som döptes till Carl Fredrik. Efter sonens födelse flyttade Carolina till Abrahamsdal. Carl Fredrik var bara två år när han drunknade den 21 augusti 1847. Carolina flyttade tillbaka till Näset 1847, och två år senare till Tryserum.

De fjärde och sista torparna i Abrahamsdal var Carl Johan Hedman, född 1819 i Hannäs, och Hedvig Sofia Andersdotter, född 1817 i Värna. De kom från Solvestad Vinterstad 1850 och flyttade till Ukna tre år senare 1853. Efter dem bodde endast arbetarfamiljer i Abrahamsdal.

Arbetaren Carl Johan Nilsson, född 1832 i Ukna, kom från Ringarum till Abrahamsdal 1860. Året efter, 1861 dömdes han vid Hammarkinds Hjärtadsrätt för första resan lönskaläge. Han flyttade till Johannesborg 1864, tillbaka till Abrahamsdal 1865, kom på socknen 1866, och flyttade till Rumma 1867.

Drängen Carl August Nilsson, född 1853 i Hannäs, kom till Abrahamsdal från Grävsätter Kärrebo 1868, och flyttade till Anneberg samma år. Efter honom stod Abrahamsdal tomt och saknas i HFL under åren 1869 till 1894, under 25 år!

Från 1894 beboddes Abrahamsdal endast under kortare perioder av rättare och arbetare på gården. Det tyder på att huset troligen var i mycket dåligt skick, näst intill obeboeligt.

Karl Johan Johansson, född 1862 i Kättilstad, och Anna Karolina Petersdotter, född 1859 i Ringarum, bodde i Abrahamsdal under åren 1895 till 1897. Karl Johan, som varit rättare i Hällingsfall fick tjänst som rättare på Hägerstad. Under sina två år i Abrahamsdal fick paret sitt femte barn, sonen Erik Wallentin föddes 1896. Familjen flyttade till Grävsätter 1897, där Karl Johan fick arbete som stalldräng. Sonen Erik deltog i rivningen av Abrahamsdal, se nedan.

Den sist boende var kontrollassistenten Nils Herbert Karlsson. Han bodde en kortare tid under 1928-29. Huset betecknades då som raserat i HFL. Under andra världskriget använde huvudgården boningshuset som magasin för förvaring av förnödenheter.



Hannäs Hembygdsförening

Torpskyltar på Hägerstad

Boningshuset revs 1948 av Sture Edstrand i Hagaborg och Erik Johansson i Mantorp Vialund, Erik som var född i Abrahamsdal 1896, se ovan.

Husgrunden finns inte kvar, men var 9,0 x 6,7 meter enligt tidigare mätning. Det finns en källargrop som är delvisstensatt, ca 3 x 2 meter. Flera fruktträd och krusbärsbuskar finns.

Husgrunden är 9,00 x 6,70 meter.

Källargrop 3 x 2 meter delvisstensatt finns.



Hannäs Hembygdsförening

Torpskyltar på Hägerstad

Johannesberg	N58°08,592'	E16°18,870'	2224
Torpgrund	GPS-koordinater		Torp-nr



Johannesberg



Laga skifte 1864

Johannesberg tillkom i HFL 1833, men 1835 heter det Johannesberg. Från 1880 är torpet även benämnt Bygget. Sedan varierar namnet; Johannisborg, Johannisberg, Johannesberg och Bygget.

Torpet byggdes i två våningar om tre rum och kök samt farstu. Takhöjden var 1,95 m. På övervåningen var det snedtak längs långsidorna.

Arealen var 5 tunnland.

De första torparna 1833 var Johannes Hansson, född 1784 i Gärdserum, och Greta Jonsdotter, född 1786 i Hannäs, med barnen Carl Otto och Ina Lotta. Hustrun stod för torpet, eftersom Johannes var ofärdig och befriad från att göra dagsverken. Johannes dog 1846, och änkan Greta bodde kvar i Johannesberg tills hon dog. I HFL 1863 står att Greta var sjuklig. I slutet av januari 1877 somnade Greta in vid en ålder av 90 år och 4 månader.

De sista torparna och sista boende var Axel Edvard Andersson, född 1866 i Hannäs och Albertina Paulina Gustafsson, född 1876 i Ringarum. Axel och Paulina kom från Bäckfall 1909. De hade två barn, Knut Edvard, född 1897 i Hannäs, och Elsa Paulina, född 1901 i Hannäs. Knut flyttade till Ringarum 1914. Elsa arbetade som tjänarinna på Skattegården 1919 och flyttade till Malexander 1920. Hon utbildade sig sedan till barnmorska.

Enligt Lokalundersökningen 1920 fanns i Bygget 1 arbetshäst, 1 ko och 1 ungnöt. Totala arealen togs upp till 3,45 har, varav 1,45 har åker och odlad jord. Största delen av den odlade marken nyttjades för havre och höskörd.

"Axel i Bygget", som han kallades, körde posten med häst. Axel och torparen i Julafton byttes om med att köra posten ifrån Falerum till poststationen i Hannäs Solvesta. Axel tjänstgjorde även i kyrkan som kyrkstöt *[dvs. att under gudstjänsten med en lång käpp stöta på (väcka) den församlingsbo, som råkat somna under gudstjänsten]*.

Paulina flyttade till Norrköping 1935, men Axel bodde ensam kvar i Johannesberg under några år. Axel blev sjuk i cancer och i augusti 1939 flyttade han till Paulina i Norrköping. Redan i



Hannäs Hembygdsförening

Torpskyltar på Hägerstad

september samma år dog Axel i Norrköping. Enligt uppgift var han en av de första som kremerades före gravsättningen på Hannäs kyrkogård.

Efter Axel och Paulina stod Bygget tomt. Huset revs någon gång efter 1942.

Husgrunden är 8,40 x 5,90 / 6,80 x 5,70 ? meter.

Källargrunden är 3 x 3,5 meter.



Hannäs Hembygdsförening

Torpskyltar på Hägerstad

Gottorp	N58°07,891'	E16°18,954'	2225
Torpgrund	GPS-koordinater		Torp-nr



Torpskylt uppsatt vid Godttorp 2017. Huset har legat här enligt uppgift från Sture Edstrand Hagaborg, och vi hittade gamla tegelstenar från spisröset. SP 2017.



Laga skifte 1864.

Godttorp (Lycktorp) tillkom i HFL 1847 och var tomt i HFL från 1866. Godttorp var endast bebott under nitton år!

Godttorp tillhörde Hägerstad skatte före Laga skifte 1867, och det var under den tiden som torpet var bebott. Marken tillföll Fräsegården och byggnaderna tillföll Hugo Beijer på Skattegården vid skiftet.

Hägerstad Laga skifte 1867 /Bil. Lit. E/ 19.

Förening träffad mellan jordägarna å 2 mantal Hägerstad i sammanhang med beslutet av laga skiftet därstädes:

1: Herr Beyer befrias från allt deltagande i utflyttningshjälpen för de vid gården befintliga, Herr Greve Schwerin tillhöriga åbyggnader, varemot Herr Beyer lämnar utan ersättning äganderätten till alla åbyggnader vid torpen Tristad, Bäckfall och Brånstad; dock att härtill kommer att Herr Greve Schwerin likaledes utan ersättning lämnar äganderätten av åbyggnaderna vid torpet Gottorp till Herr Beyer.

Enligt ovanstående är det mest troligt att torpet plockades ner och därefter byggdes upp som antingen Annæberg 1867. Ett hus som endast var 19 år torde ha varit i fullgott skick och värt att flytta.

De första torparna i Godttorp var Johan Fagerborg, född 1817 i Ringarum, och Maria Elisabet Månsdotter, född 1811 i Ringarum. De kom från Eds kapell 1847, men redan tre år senare 1850 flyttade de till Tryserum.

Samma år 1850 flyttade Jonas Magnus Jonsson, född 1823 i Gryt, och Maja Greta Carlsdotter, född 1816 i Yxnerum, in i Godttorp. De kom från Gärdserum och brukade torpet till 1866, då de flyttade till Ukna. De var de andra och även de sista torparna. Därefter var Godttorp tomt.

Arealen uppgick till 5 tunnland åker.



Hannäs Hembygdsförening

Torpskyltar på Hägerstad

Neustad	N58°08,424'	E16°17,805'	2227
Torpgrund	GPS-koordinater		Torp-nr



Husgrunden. GE 2015.



Laga skifte 1864.

Neustadt Donationshem tillkom i HFL 1860, och 1875 benämns det Neustad. Stugan var grå och omålad, och bestod av kök, rum, kammare och farstu, samt en kammare uppå.

Arealen var 9 tunnland.

De första torparna var Anders Petter Nilsson, född 1809 i Yxnerum Gröndalen, och Sara Catharina Svensdotter, född 1814 i Yxnerum. Anders Petter och Sara Catharina hade blivit belönade "för ömsint vård om värlösa barn" Palmsöndagen [1 april] 1860, och erhållit Neustadt som donationshem. De byggde torpet och flyttade dit med sina två fosterbarn från Stora Nystad 1860. Barnhusbarnet Carl Gustaf Jeffersson, född 1840 i Stockholm, kom till dem 1845, och Josefina Wilhelmina Lindström, född 1846 i Stockholm, kom 1852.

Redan efter två år i Neustadt 1862, dog Sara Catharina 48 år gammal,. Dödsorsaken saknas i dödboken. Anders gifte om sig 1864 med Gustava, född 1832 i Kil i Närke, dotter till Carl Fredrik Nilsson och Anna Stina Olofsdotter i Brunstad. De fick fem barn under åren 1864 till 1871. Första barnet Alma Christina dog endast 23 dagar gammalt. Därefter följde Carl Henrik, Maria Josefina, Carl Gustav och Anders Wilhelm.

Anders Petter Nilsson besöktes allmänt som naturläkare. En av hans specialiteter var hans egen tillverkning av "Anderspetternilssonssmörjan" mot reumatism.

Trots löfte att "enbart döden skulle äga rätt att rubba dem", blev Anders uppsagd från Neustad när ägaren till fastigheten dog. Han startade en rättslig process, men förlorade och blev tvungen att flytta stugan. Familjen flyttade först till Solvestad 1883. Anders Petter bar stugan "stock för stock" till Warmvik på Bjärkebo och 1884 flyttade de till Warmvik. Gustafva fick "kräfta i magen" magcancer och dog 1889 knappt 58 år gammal. Alla barnen flyttade hemifrån, och yngste sonen Anders Wilhelm emigrerade senare till Norra Amerika 1891. Anders Petter levde ensam i Warmvik tills han vid 88 års ålder dog av ålderdomssvagheter 1897. När sedan Warmvik revs återanvändes virket till att bygga Solvik i Holmbo 1934, som nu har adressen Kvarnvik Solvik.

En ny stuga byggdes i Neustad och Sven Peter Andersson, född 1828 i Hannäs, och Lotta Abrahamsdotter, född 1825 i Tryserum, flyttade till Neustad 1885. Efter åtta år flyttade de 1893 till Hellingsfall.



Hannäs Hembygdsförening

Torpskyltar på Hägerstad

Johan August Svahn, född 1872 i Gärdserum, och Lovisa Vilhelmina Karlsson, född 1871 i Vreta Kloster, flyttade till Neustad 1907 med sina åtta barn. Sonen Karl Svahn var då endast ett år. Senare berättade Karl att fadern körde med korna på gårdet, att han hade "e' krokröggi å' e' svebakad" [*tunn i baken*]. Senare brukade fadern även torpet Brånstad, och sammanlagda arealen uppgick till 18 tunnland. De hade då fem kor och ett par hästar. Efter elva år i Neustad flyttade Johan och Lovisa till Näset 1918.

Därefter byggdes en ny ladugård på gjuten betongplatta i Neustad.

Den näst sista torparen var Karl Emil Johansson, född 1882 i Tryserum. Han hade 5 kor och 1 par hästar. Han var ensam och brukade sälja strömning. Sonen Kalle sa: "Farsan sålde strömning billigt han, han to' bara 3 öre!".

De sista torparna och boende i Neustad var Viktor Florentin Landerdahl, född 1891 i Tryserum, och Helga Cecilia f Andersson, född 1899 i Hannäs, med dottern Iris, född 1921 i Tryserum. De kom från Tryserum 1923. Sonen Per föddes året efter 1924. Efter tre år i Neustad flyttade Viktor och Helga till Gärdserum 1926. Därefter var Neustad obebott.

Husgrunden med spisröse är 8,60 x 6,70 meter.

Ladugårdsgrunden äldre är 14,30 x 6,00 meter.

Ladugårdsgrunden nyare cementerade är 20,00 x 8,00 meter.

Källaruinen är 3,30 x 3,30 meter och 1,60 meter hög; källarkoordinater N58°08,401', E16°19,068'.



Hannäs Hembygdsförening

Torpskyltar på Hägerstad

Kuskbostaden	N58°08,260'	E16°19,014'	2240
Torpgrund	GPS-koordinater		Torp-nr



Kuskbostaden husgrund. GE 2015.



Uppsättning av torpskylt på husgrunden. SP 2017.

Byggnadsåret för Kuskbostaden är okänt, och det framgår inte i HFL när eller av vem den var bebodd. I HFL finns ingen kusk på Hägerstad Frälse, endast på Skatte.

Kuskbostaden kallades i folkmun för Blås in, Blås ut, Kryp in och Kuskgårdet. Huset bestod endast av ett rum. På utsidan av ena gaveln fanns en trappstege som gick upp till ett utrymme på vinden.

På husets tak var vällingklockan placerad, som sköttes av kusken. Kusken var ofta även rättare. Vällingklockan är numer monterad på södra flygeln.

Enligt traditinen skulle sist boende i kuskbostaden ha varit kusken Färdig. I HFL finns ingen som heter Färdig på Frälsegården. Däremot bodde snickaren och f.d. soldaten Karl Johan Färdig, född 1848 i Björsäter, och hans hustru Karolina Charlotta Persdotter, född 1847 i Hannäs, på Skattegården. De kom från Grävsätter Nytorp i november 1906 och flyttade till Grävsätter Smedstorp i november 1907. Om det bodde någon kusk som hette Färdig på Frälsegården efter 1944 är oklart.

Huset revs 1947 av bland andra Sture Edstrand Hagaborg. Husgrunden finns inte kvar, men var 4,5x7,5 meter enligt tidigare mätning.