



Hannäs Hembygdsförening

Torpskyltar på Bjärkebo

Bjerkebotorp	1862 - 1915	N58°10,122'	E16°21,463'	1017
Torpgrund	Tid	GPS-koordinater		Torp-nr

Bjerkebotorp tillkom i Husförhörslängden 1863.

Gårdsdrängen Carl Elias Hallberg, född 1825 i Ukna, och Anna Sophia Kämpe, född 1825 i Gärdserum, flyttade från Ukna till Hägerstad 1853. Under åren i Hägerstad föddes barnen Carl August 1853, Anders Gustaf 1855 och Anna Mathilda 1858. Familjen flyttade 1860 till Solvestad, och året efter föddes Johan Leonard 1861. Carl Elias var sjuklig och utfattig när familjen flyttade till Bjärkebo 1862, och troligen redan då till Bjerkebotorp. I Bjerkebotorp föddes det femte barnet Axel Wilhelm 1864.

Carl Elias var endast 40 år när han i januari 1866 dog av vattensot [*svullnader på grund av njur- eller hjärtsvikt, som kan ha orsakats av undernäring*]. Äldste sonen Carl August flyttade i mars till Åtvid. Två år senare 1866 flyttade änkan Anna Sophia Kämpe med sina fyra barn till Fredriksbergs Fattighus i Solvestad.

Första torpare som flyttade in i Bjerkebotorp var Karl Johan Johansson, född 1836 i Hannäs, och hans hustru Emma Kristina Svensdotter Ringqvist, född 1837 i Yxnerum. De hade två döttrar Hulda Kristina Mathilda 1867 och Emma Charlotta 1873. Familjen kom 1878 från Åsen under Målen, och fjorton år senare 1892 flyttade familjen till Strömshult på Bjärkebo. Då var inte dottern Hulda Kristina Mathilda med, hon hade tre år tidigare gift sig med Karl Johan Gustafsson Edstrand och flyttat till honom i Rosenlund under Bredal.

Sista torpare och arrendator i Bjerkebotorp var Sven Viktor Nyberg, född 1848 i Oppeby, och Anna Katarina Sandberg, född 1840 i Åtvid, samt deras fosterdotter Ingeborg Maria Nyberg, född 1894 i Hannäs, och hennes "oäkta" son Karl Gustaf Bernhard, född 1814 i Hannäs. Familjen flyttade 1911 från Nora Hemmingstorp, där Sven varit jordbruksarbetare. I februari 1915 dog Anna Katarina, 75 år gammal, av ålderdom enligt dödboken. På hösten samma år flyttade familjen till Nora gård, och Bjerkebotorp stod tomt. Sven Viktor, fosterdottern Ingeborg Maria och hennes son var de sista torparna, men även de sista boende i Bjerkebotorp.

I Församlingsboken 1917-1928 var angivet att Bjerkebo ¼ frälse: Bjerkebotorp var obeboeligt, och sedan att torpet var rivet.