

”Då tänker jag på sjön därhemma—Vindomen”

Alltsedan jag var skolpojke kommer alltid några av hjärtats innersta strängar i dallring, när jag hör eller sjunger om ”vattenfågelns lek kring fjärd och ö”. Jag tänker på sjön därhemma vid fädernegården och tidiga fiscketurer under vårmorgnar, då ljuset av plaskandet från årorna blandades med lockropen från uppflygande änder och det mjuka, musikaliska visslandet från snappa fågelvingar.

Sjön jag tänker på heter Vindomen. Den är Tjustbygdens största sjö och kanske den vackraste. Den sträcker sig genom tre socknar, nämligen Tryserum, Hannäs och Ukna. Den upptar en yta av 15 kvkm och längden fågelvägen är 13 km. Bredden varierar från några hundra meter till 2 km. Strandernas längd har ingen mätt. Självt sjöbacken består av en mangd sprickdalar i olika riktningar. Sjön har därför fatt en märklig form. När jag en gång från ett flygplan såg hela Vindomen och kunde överbläcka de smala vikarna med holmar och sund, kom osökt en jämförelse med de finska stråtarna i tankarna. Sandavlagringar från istiden har avrundat landskapet och skogen kan ofta trots de branta stränderna växa ända till strandbrynet. Detta har bidragit till Vindomens utomordentliga na-

turskönhet. Berggrunden består mest av gnejsgranit. På norra sidan finns ett område av amphibolit. Både koppar- och järngruvor har brutits i sjöns närhet. Vid Skärssjö fanns en masugn, som var i drift från 1754 till i början av 1800-talet. Ån i dag kan detta historiska minne beskådjas vid bäcken från Kvarnsjön.

Avrinningen från Vindomen sker genom Vindån, vars hela nederbördsområde är 300 kvm. Den mynnar i Edsviken, dit avståndet är en dryg mil. Vid högvatten kan avrinningen vara 8,5 kbm i sekunden.

Djupet i sjön är mycket växlande. Det största kontrollerade djupet är 45 m. Enligt flera äldre personers utsago skall det finnas 70-80 meters djup på några ställen. Sjöns yta ligger 24,7 m över havet. Botten ligger saledes på de djupaste stallena under havsyttans niva. Genom landhöjningen och upprepade sjösankningar har de rimrsta delarna av vikarna uppgrundats. För cirka 100 år sedan sänktes sjön 1,5 m. Mycket odlingsbar mark vanns på så vis till den som sedan länge varit uppodlad. Jordarten är till övervägande del ishavslera. Tidigare var både Fuldbosjön i Ukna och Kyrksjön delar av Vindomen. Vattnet i sjön har god syresättning och det är klart med omkring 4 m sikt-

djup. Ungefär 70 procent av bottnen utgöres av sand, grus och sten.

Gädda, gös och abborre har därför ett starkt bestånd, då det också finns gott om mört, braxen och sarv. Löja, lake, sutare och nors förekommer men ej så talrik. Förr var det gott om ål, men på senare tid har stammen minskat. Kräftor förekommer sparsamt trots den idealiska bottnen.

Gäddor och gös kan nä avsevärd storlek. Jag känner till fångst av gäddor på 11 kg och gös på 10 kg.

Abborrarna väger sällan mer än 1 kg. Portionsabborrar på 3-4 hg är vanligast vid nätfiske. En säregen fiskart, som jag fick på nät för några år sedan, är sjöruda. Den vägde 2,5 kg vilket enligt Breahms Djurens liv skulle vara ett rekord. Gösens är inplanterad och har förökat sig bra på abborrens och gäddans bekostnad. Gösens håller helst till på djupare vatten och man får sällan gös i den innersta delen av vikarna.

Odlingarna kring sjön upptar ungefär 1/4 av stränderna. Näs-

tan hälften av dessa är skogklädda och resten är berg.

Följande fåglar häckar i eller vid Vindomen: gräsand, knipa, vigg, storskrak, sothöna, skäggdopping, fisktärna, fiskmås, gråstrut, storlom, knölsvan, häger, enkelbeckasin och drillsnippa. Glädjande nog finns det ännu fiskgjuse (två par), men hur länge?

Den täta vegetationen vid stränderna är kärt tillhåll för lövsångare, trädgårdssångare och en och annan näktergal.

För i världen var en sjö myck-

et viktig för allmogebefolkningen. Fisket gav ett bra tillskott till matihällningen för den fattige. Sommar och vinter var sjön bra som färdväg. Många upplevelser och sägner om sjön berättades i storstugan, medan man arbetade inomhus under de långa vinterkvällarna. Det sparsamma ljuset från den öppna härdens och vedens sprakande, skapade precis den stämning, som fick kvinnor och barn att andlöst lyssna, medan männen berättade.

BERTIL KORSFELDT

Vindomen är Tjustbygdens största och kanske vackraste sjö. Den sträcker sig genom tre socknar, Tryserum, Hannäs och Ukna.



FLORAN KRING VINDOMEN

Floran i hembygden och i snynderhet vilka växter, som finns på fädernegården Skårsjö har intresserat mig sedan barndomen. Med hjälp av en broder med specialstudier i botanik kan jag här för blomstervänner lämna en förteckning över växter, som kan vara av intresse. Den kan tjäna som vägledning vid blomstervandringar i bygden kring Vindomen.

Stränderna är ofta kantade med pors, där barrskogen når ned till stranden, annars klibbal samt jolster och bindvide. De forna strandängarna har blivit ogenomträngliga snär av många salixarter. Förutom de ovannämnda påträffas t.ex. även grävide, krypvide och sålg i skön blandning. Vattnets halt av mineralämnen har en påtaglig inverkan på växtligheten. I de näringssättiga vikarna finns företrädesvis vit näckros och notblomster, medan de näringssrika i sina grundare delar har en rik flora av t.ex. gul näckros, bred kaveldun, pilört, blomvass, knölsyssa och tiggarranunkel. De vanligaste växterna i sjön är bladvass, dyfräken, vattenranunkel samt nate av oli-

ka arter. Vid inloppet till Hannäsvennen finns den amerikanska växten sjögull, som blivit inplanterad någon gång.

Bygden kring sjön hade ursprungligen en mycket artrik växtflora, men genom intensivare skogsskötsel och betesmarkernas kultivering har en del växter försvunnit under senaste 30-40 åren. Till ledning för botanikintresserade vill jag i det följande lämna exempel på växter som man kan finna i bygden kring Vindomen. Många av de vanligaste har ej medtagits.

På sluttningarna med moränmark dominarar glädjande nog tallskogen. På annan mark har granskogen tagit herraväldet. Här och där finns vackra enar, en del i trädform. När höstfärgerna slår till, upptäcker man det stora inslaget av lövträd. Det är björk, ek, lönn, oxel, rönn och lind. Boken förekommer sparsamt. Det är gott om körsbär och förvildade äpplen och päron. Av vildros finns det särskilt många arter. Anmärkningsvärt är att häggen saknas som viltväxande. Den finns endast i gårdfornas trädgårdar.

Bergknallar och impediment får färg av fetknopp, tulkört, bergglim, bergjohannesört och tjärblomster. På försommaren kan en matta av styvmorsviol vara en fest för ögat.

I min barndom var det gott om kattfot, blodrot, jungfrulin och skogsklöver ute i betesmarkerna. Dessa växter har råkat ut för rationaliseringen och är numera ganska sällsynta. I utkanten av betesmarken, om det är tillräckligt med soljus, påträffas solvända, monke, nejkon, ängsnejlika, knölmörblomma och backsmörblomma. På forna slätterängar och åkerrennar lever en restflora kvar av korskovall, vippärt, backvicker och sötvedel. Litet skugga i något snär har lockat fram den härliga backviolen.

På de gamla lövängarna är den ursprungliga floran fortfarande rik. Här växer blässippa, lungört, vårvärt, tandrot och underviol. Bland gräsen kan nämnas hässlebrodden och lundslok.

På bördigare mark växer svalört, vårlök och dvärgvårslök. I hasselsnåren, som har inslag av try, måbär, tibast

och olvon, finns vätterosen, som snyltar på hasselbuskarternas rötter. Murgrönan var mycket vanlig före de kalla vintrarna på 40-talet, men ännu klänger den här och där i träden.

Bland orkidéer finns följande: röd skogslija, skogsknipprot, vaniljknipprot, nästrot, spindelblomster, knärot, nyckelblomster, nattviol samt Adam och Eva. Alla arterna vintergröna finns, t.ex. de mindre allmänna grönpyrola, klockpyrola och ögonljuas samt den sällsynta lingonliknande ryl. Campanulaarten skogsklockan, en verklig rariitet, har 2 växtplatser vid sjön. Lundkovallen är ej ursprunglig i trakten men den har blivit inplanterad och ser ut att trivas. Den kallas också "naturlig och dag".

*

Socknarna kring Vindomen ingår i projektet Smålands Flora. Man har för avsikt att ta reda på vilka växter, som finns inom ett visst område. Landskapet indelas i rutor om 25 km². Gränsen mellan två områdena går mitt över Skårsjö.

Inventerarna stiftsjägmästare Erik Moberger och kamrer Folke Lindh har stor sak-kunskap, vilket har stimulerat mitt och många andras växtintresse. Omkring 500 arter har de hittills hittat, bl.a. Flocksvalting med enda kända växtplass i Småland.

Som avslutning på denna uppsats om Vindomens flora vill jag låna ord av 1600-tals-skalden Lars Wivallius:

"Gott majregn giffl, lät varm dagg örterna fuchta

Giffl sommar giffl blommor,
giff godt grönt höö

Lät leffva lärekian och
sommarens svala

Lät göken ropa och gala"

Bertil Korsfeldt

De stora rovdjuren kring Vindomen

Man behöver inte gå tillbaka mer än två århundraden så fanns de fyra stora rovdjuren i den svenska faunan representerade i min hembygd.

Att det förnämsta av dessa; björnen, förekommit vittnar en del ortsnamn om. t.ex Björnsbo, Björnstorps, Björnsveden m.fl. De björnar, som fanns här och i Småland för övrigt, var en mindre rödaktig varietet. Den kallas myrbjörn, och den levde mest på skogens bär och frukter. Den gjorde ej mycket skada, men trots detta blev den utrotad. Det hände väl att något enstaka djur kunde bli slagbjörn.

Under en skallgång i början av 1800-talet i Malmbäcks socken sköts den sista björnen i Småland. Björnen var redan då så okänd, att flera av skallgångsdeltagarna inte visste, vad det var för ett djur, som fälts.

Vargen däremot förekom ganska allmänt till mitten av 1800-

talet. Den gjorde bönderna endel förtret, när husdjuren gick på bete. Särskilt var gödsvinen ett omtyckt byte för rovdjuret. Som barn hörde jag många historier om vargarnas härjningar. Många äldre i 75-80-årsåldern hade med egna ögon sett vilda vargar. Både min farfar och morfar hade varit med om vargjakt.

Det sista vargskallet hölls på 1860-talet. Då var min morfar med, och han fick förtroendet att skjutsa hem den fällda vargen från skogen.

Man grävde också gropar, i vilka man försökte fanga vargarna. I min hembygd fanns minst ett par, som jag känner till. Man kan se märken efter dem än i dag. Groparna var täckta med ris, och som lockbete användes en levande hona eller anka. De gamla berättade om en varg, som knep ankan i ett långt språng, innan de båda hamnade

på gropens botten.

Lodjuret har aldrig varit helt utrotat. Från en fast lodjursstam någonstans i norra Småland kommer detta trevliga kattdjur då och då till hembygdens skogar.

Jag har själv flera ganger märkt, när det varit lodjur i skogarna vid Vindomen. Spar i snön och en och annan slagen räv har avslöjat dem. En vinter fanns det en radjursflock å 7-8 djur nära hemmagården. Ibland kom några ända fram till ett magasin. Plötsligt visade de angalan och oro och flyttade till ett annat område. Förklaringen till detta fick jag senare. En jägare berättade, att han haft ett lodjur i drevet, när han väntade på en hare.

Under det senaste decenniet har jag kunnat notera två lodjursbesök, men det har nog varit flera i verkligheten.

Har det fjärde större rovdju-

ret, järven, funnits i dessa trakter under de senaste tio åren? Jag känner ett par personer, som tror sig ha sett detta djur. Den ene av dem såg järven på nära håll, då den sprang över en skogsglanta. Han är mycket na-

turlintresserad och kände ingen djurets karakteristiska sätt att röra sig. Det hade han sett på film.

Kanske kan någon av denna tidnings läsare ytterligare bekräfta, att järven någon tid upp-

ehållit sig i gränstrakterna mellan Småland och Östergötland. Meddela uppgiften till LÖ, som vidarebefordrar den till undertecknad.

Bertil Korsfeldt



Vargen förekom ganska allmänt till mitten av 1800-talet. Det sista vargskallet hölls på 1860-talet men det förekom också varggropar där man försökte fånga rovdjuret.

SOMMAREN vid Vindomen

En återblick med flora och fauna i centrum

Den minnesgode lasaren av

dessa rader kanske kommer
att minnskän om gott maj-
år. Det blev regn varje månad
tillsammans med vaxtheten. De se-
nde månaderna har vissa trak-
tatt mer än som behövts. So-

medan förr kallades fattigmans
gräs och numera kallas alle-
gra annat i stället. Om solglä-
misen har flyttats till vanliga bad.

Naturstädier och trad-

skräbete, så har det varit en

tid för semesterfirare.

Herrarna har varit intensiv-

läsisterpraktiken på angar-

och varit överväldigande.

Detta är över förvontan

skogslijan på atminstone tre
platser. I år har jag inte funnit
något exemplar. Jag hoppas den
kommer igen.

Ett exempel på hur växter
plotsligt kan göra ett uppsving,
har jag sett. I en grusgrop växte
den mindre allmänna blommian
guldtrav i några få exemplar.

For några år sedan dock den
plotsligt upp på många ställen
utmed landsvägen där i närheten.
Etternas lan har en morsamt
utveckling. När jag var barn
hanns det gott om dem. Nu finns
den ej.



Murgrön finns på några platser i trakten och kan stå som symbol för naturens vilja att överleva trots de påfrestningar den utsätts för.

och även andra av markens grö-
tar gav rekord över medeltalet

Lantduken på sittana är ovändig
och potatisar som väger 6-7 kg

har hittats. Trädgårdens frukter
med undantag för äpple och pa-
ron fanns i riktig mangd. Vilda
frukteradaremot har dignat av
äpplen, som kan användas till
must och marmelad.

De flesta arter vilda blommor
har funnits i överflöd, men de
verkliga rariteterna har före-
kommit sparsamt. Jag har und-
rat om det kunde bero på den
svåra torkan förra året. För ett
par år sedan fanns den röda

En annan växt, som har en
otrolig formgång att komma igen,
är murgrön. Den finns på fem
ställen i sjöns närhet. Den kan-
ske har växt där sedan stenåldern.
Stammarna fryser ner
med jämma mellanrum. Senast
var det på 1940-talet. Nu växer
revorna högt upp i traden igen.

Jag måste också berätta om en
märklig tobaksplanta. Den växer
utmed ladugårdsväggen och
fanns där också förra året. I vä-
ras fanns inget synligt kvar av
växten. Till allmän förvåning
vuxte plantan upp igen och blev
rekordstor. Den fick 160 små
blommor.

Under varen och sommaren
har det varit en del stimulerande
naturupplevelser vid mötet av
medlemmar i bygdens hemma

Jag vill här återge några sätterna

En dag i april för jag ner till fa-
miljegården för att se hur långt
varen kommit. Jag hade my-
sanlant, då jag fick hora en vild
grösflocks lockrop. Gassen kom
på lag höjd. Liksom för att mar-
kera sin ankomst för människob-
arnet, som stod och tittade på
dem, gjorde de en runda över
gården.

Under de närmaste veckorna
kunde jag konstatera, att "va-
rens glada gäster" anlände pro-
grammigt. Ormvärik och bivärik
kom till sina vanliga boplatser.

Den filosofiske gentleman från
släktet hagar intog sin utsiktsp-
lats i närheten av Kallehol-
men. Ovanligt nog gick oftast
andra hagar ofta och promenerade
på ett garde ungefär 2 km
från sjön. På avstånd från dem
kunde man tro att det var ett par
störkar. Fiskgusens morgon-
jakter är fina sommarminnen.

Tyvärr måste den skaffa sig ny
boplats, eftersom Trollholmen
blivit en omtyckt badplats. (Vad
gor naturvårdsverket?).

Den har bott på denna holme,
så länge jag kan minnas. Stor-
lommens vingsus och skiftande
läten har formidlat intryck av
saga och mystik. En dag i slutet
av maj ämnade jag besöka
"min" liljekonvaljeholme. Jag
rodde mot den välvanda land-
ningsplatsen. En liten bit från
stranden vände jag mig om, ty
jag tankte låta båten glida in. Da
upptäckte jag en ruvande fagel.

Jag lyckades hejda båten ett par
meter från hoet. Jag kunde till
min förvåning se, att den annars
så skygga lommen låt sig beskå-
das på nära håll. Jag såg fågeln
ögon fixera mig. Plötsligt råkade
jag möta dem. Det var som att
speglade sig i en trolsk skogsskål.

Fågeln förstod då, att han var
upptäckt och ålade sig ner i
vattnet.

Forsiktig och varsamt back-
ade jag ut båten. När jag åter-
kom till holmen några veckor se-
nare, var liljekonvaljerna ut-
blommade, men lommen hade i
lugh och ro fått klacka ut sina
unger.

Med dessa rader vill jag skicka
en hälsning till alla "Vindomens
vänner". Må vi ta murgrönans
ihärdighet som förebild i gemen-
sam kamp för bevarandet av vår
härliga natur. Må vi vara radda
om vatten, växter och djur och
inte minst om varandra.

Bertil Korsfeldt