



# ILLUSTRERAD TIDNING

# HÖRAN

FÖR KVINNAN OCH HEMMET

N:R 32 (711).

LÖRDAGEN DEN 11 AUGUSTI 1900

13:DE ÅRG.

sid 514



J. E. Theoriu foto.

**pastor G. Eklund från Hannäs**

GRUPP AF FÖRELÄSARE OCH DELTAGARE VID SOMMARKURSERNA I GAMLEBY.

## GAMLEBY FOLKHÖGSKOLA.

SMÅLANDS FÖRSTA SOMMARKURSER ha i dagarna hållits vid Kalmar läns norra folkhögskola å Gamleby, medelpunkten i det förtjusande Norra Tjust. Idén till sådana föreläsningkurser, som äro afsedda att åt den stora allmänheten i populär form meddela vetenskapens nyaste resultat, är utgången från universiteten i Upsala och Lund, och har intresset för dessa kurser i allmänhet visat sig ganska lifligt. Vid denna i Gamleby uppgick åhörareantalet dagligen till omkring 150. Belåtenheten var allmän och kunde gärna ej vara annorlunda, då sådana föreläsare som professor A. Noreen, kandidat E. Svensén m. fl. anskaffats. Vår bild visar en grupp af deltagare, med herrar föreläsare sittande i främsta raden: professor A. Noreen från Upsala i midten, till vänster om honom kandidat E. Svensén, kandidat J. R. Nilsson fr. Upsala och folkhögskoleföreståndaren H. Hansson fr. Gamleby, samt till höger dr. N. V. E. Nordenmark fr. Sthlm, **pastor G. Eklund från Hannäs** och kandidat H. Tornell fr. Gamleby. Vid sidan och bakom dessa gruppera sig deltagarne. Föreläsningarna höllos i Folkhögskolans nya präktiga hus, om hvars yttre bild ger en god föreställning.

Gamlebytrakten är synnerligen vacker och rik på måleriska motiv, hvarom kursdeltagarne fienom företagna utflykter voro i tillfälle att förvissa sig. De bästa utsiktspunkterna öfver det lilla trefna samhället har man från det invid liggande höga Garpdansareberget. Har man lyckats klättra upp, får man rik ersättning för sin möda i den njutning man erhåller af att skåda en vidsträckt, storslagen och på samma gång leende tafla, som häruppe breder ut sig, en utsikt, öfver hvilken Gamlebyborna kunna känna sig stolta.

J. E. THOBIN.