



80 år 1941–2021

ÖSTERGÖTLANDS  
HEMBYGDSFÖRBUND

# Östergötlands Hembygdsblad

Jubileumsnummer -  
Hembygdsförbundet 80 år!

Riksstämman 2021 valde ny ordförande

Jubileum för Hannäs Hembygdsförening

Nr 3-2021

## Jubileum för Hannäs Hembygdsförening

*Hembygdsgården Domarvik är belägen i en naturskön trakt mellan Åtvidaberg och Valdemarsvik. Den har ett vackert läge på en höjd intill Grävsjön i Hannäs socken i norra Tjust.*

Text & bild: Hannäs Hbf och Åke Andersson, ÖHF

Omkring 3000 föremål, hantverk, foton och dokument från hem och hushåll, jordbruk och skogsbruk, finns samlade i hembygdsgården. En klenod är en lokomobil tillverkad 1907, och en annan raritet en traktor från 1923 av märket Fordson. Ladugården är inredd till serverings- och samlingslokal.

Den 21 augusti firade föreningen 70-årsjubileum med en välbesökt hembygdsgård. Hela 35 personer var samsatta med allehanda göromål. Tvätten blev vit i luten



Full aktivitet i bykstugan.

i den nybyggda bykstugan och manglades sedan. Fårull kardades och spanns till tråd. Rödfärg kokades. Tjärbränning visades. Gärdsgård hägnades. Besökarna lät sig väl smaka av kolbullar med lingonsylt, som tillagades på plats. Till detta gick det åt hela 16 kg mjöl!

Tröskning skedde på två ställen. Ett tröskverk drevs av en lokomobil. Det andra var vid tröskvandringen. Gösta Hagmans gamla tvåmansmotorsåg startades,



Pannorna fylls med kolbullar.

men tändstiftet gick sönder och det visade sig att kedjan behöver bytas ut för att sågningen skall kunna utföras på önskat vis.

Ordförande Lars Carlsson höll invigningstalet. Kristina Falk, dotter till föreningens första ordförande Lars Björnståhl och hennes syster Gunilla Björnståhl-Magnusson berättade om när föreningen bildades.

Åke Andersson, vars mamma och hennes fem syskon är födda i Hannäs, gratulerade och lämnade över diplom från Östergötlands Hembygdsförbund. Han betonade att hembygdsrörelsen är en del av det levande samhället. Den skapar broar mellan det för-



Invigningstalen hålls på Domarvik.

gångna, nutiden och framtiden, med ett humanistiskt och demokratiskt synsätt. Den är öppen för alla, oavsett bakgrund. Den respekterar kulturarvets skiftande former i tid och rum. Hembygdsarbetet skapar gemenskap, trygghet och identitet. Intresset för kulturarvet är drivkraften i engagemanget för hembygden. Här kan alla generationer mötas!

Under hembygdsgården passade Hannäs Sockenförning på att dela ut diplom till "Årets Hannäsbo" för år 2020 och 2021, en ceremoni som försenats på grund av pandemin. Mottagare för 2020 var Monika Jerrebrant Jonsson och för 2021 Ingegerd Carlsson. Gullmar Andersson blåste fanfar för vinnarna.