



# Hannäs Hembygdsförening

## Anteckningar från träff hos Göran och Ing-Britt i Åkerhagen onsdag 2014-11-12.

Närvarande:

Gun-Britt Bågeman född 1930

Sture Solvestad född 1934

Göran Solvestad född 1937

Ing-Britt Solvestad inflyttad 1961

Göte Edstrand, Hagaborg, född 1953

Sonja Palmberg, Målen, inflyttad 1974

Skomakare Frans Andersson i Lugnet gjorde tråd av lin och beck. Tråden användes till lagning av skor och fotbollar.

I Sveden lär ha bott smeder som tillverkade spik till byggnationen av nya kyrkan. Det har även bott smeder i Lugnet.

Baptistsamfundet hade bönemöten i Sveden från ca 1935. Baptistdamerna bar alltid fina hattar. De hade möten på tisdagar varje vecka. Dessa möten var ett allmänt nöje. Ungdomen tyckte om att göra hyss vid mötena, som att täppa för skorsten så att det rök in och alla fick ge sig ut ur huset. Åhörarna satt på plankor på bockar i rummet. De som inte fick plats i rummet fick vara i köket. Predikanten sov över hos Schambert och Olivia, och deras fosterdotter Amy i Solvesta 1:1. Amy är Gun-Britts, Stures och Görans mor.

Utefter bygatan från Hornwallsgården ut till stora vägen fanns fem grindar. Alla grindar var dock inte stängda samtidigt.

En vindmotor pumpade vatten från källan till en bassäng på vedbacken. Bassängen var cementerad och hade ett lock av trä. Därifrån rann vattnet med självtryck till ladugården och boningshusets nedervåning. När vattnet inte räckte till fylldes källan på med sjövattnet, företrädesvis när det blåste, så vattnet pumpades upp till bassängen.

Varje gård hade sin egen isdös för att kunna kyla mjölken under den varma årstiden. Isen förvarades direkt på marken och isolerades med sågspån.

Mjölken transporterades varje dag till Skrickerums mejeri. Solvestad och Falla turades om att köra mjölken. I retur fick man skummjolk och kärnmjolk. Senare fanns en mjölkbrygga vid vägen när mjölkbilen kom och hämtade mjölken.

Varje gård hade sin egen smedja, och bonden fick vara sin egen lyckas smed.

El kom till Solvestad 1938.

Sofie Johansson i Värkullen hämtade posten på Solvesta poststation och gick med postväskan via Solvesta, Falla och Bredal till Fångemåla varje dag under 1920-30-talen. Sofie var inte nyfiken, men en dag när hon gick utefter vägen mötte hon en automobil. Då vände hon sig om och tittade efter bilen.

Post-Nisse var glad i brännvin och svordomar. När bilen krånglade och hans svordomar osade, sa prästen till honom, att bilen kanske startar om han talar lite snällare till den. Det hjälper inte på fanskapet svarade Post-Nisse.



# Hannäs Hembygdsförening

Det hade varit kalas i Solvesta och slattar stod kvar i grogglasen. Dessa bladades med vetekli till drava och gavs till hönsen. Hönsen och tuppen blev yra i kammen och betedde sig därefter.

Vid slakt anlätades Elin Jonsson i Lövdalen till att vända och skrapa tarmar. Elin var inte särskilt flink i fingrarna, och hon fick betalt efter den tid arbetet tog. Det blev billigare att köpa färdiga fjälster än att anlita Elin.

Karl Hallingström, †1948, köpte upp djur och slaktade. Han åkte runt med två svarta hästar och sålde kött. Karls fru Ebba var storrökare och drack Genever. De hade en dotter Gudrun och bodde i Lilla Vinterstad. När Göran en gång arbetat och sovit över där luktade han rök när han kom hem.

Ebba Hallingströms mamma hade en hund som fällde mycket. Hon tog vara på hundhåren och spann garn av dem. Av garnet stickade hon sockor och sålde. Dessa sockor var väldigt varma.

Algot på Rena, som reparerade cyklar, hade reservförråd i kyrkstallet mitt emot. Kyrkstallet tillhörde Mörtbäck och Röhäll.

Pelle Wallin hade en affär vid Karlskog och sålde diverse.